



Jeugdwerkcoördinator
Izella
van der Kolk

E jeugdwerkcoördinator@hervormde
gemeente-tharden.nl
T 06 - 2654 2000

Als jeugdwerkcoördinator ben ik aanspreekpunt voor leidinggevendenden. Samen met leiding/jeugdraad stem ik activiteiten in het jeugdwerk af.



Jeugddiaken
Erik
Nagelhoud

E jeugddiaken@hervormdegemeente-
tharden.nl
T 06 - 2215 6118

Als jeugddiaken ben ik met de jeugd van Elim als kerk diaconaal actief in 't Harde en de wereld. Mensen helpen zoals de Heere Jezus dat deed.



Jeugdwerkadviseur
Marissa
Riphagen-Fikse

E info@hsj.nl
T 06 - 4412 3213

Als jeugdwerkadviseur vergader ik met de jeugdraad, geef ik trainingen aan leidinggevendenden, etc. Wil je even sparren of heb je behoefte aan gericht advies: bel/mail/app me.

Startweekend

21 en 22 september 2019

Data jeugddiensten

2019 / 2020

8 september, 10 november, 9 februari,
19 april, 7 juni



Uitnodiging

Jeugdwerk Elim 2019

Zondagsschool Ruth

*Kinderen van groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 3 van 9.30 - 11.00, Jeugdzolder
Groep 3 t/m 8 van 11.00 - 12.00, Zaal 3 en 4
Startdatum: 8 september 2019*

Kinderoppas

*Kinderen 0 t/m 3 jaar
Elke ochtenddienst op zon- en feestdagen, bid- en dankdag,
Zaal 1*

Uw kindje is van harte welkom bij de oppas! Iedere dienst zijn er minimaal 2 volwassenen en 2 tieners aanwezig. Er zijn loopauto's, fietsjes en speelgoed voor de oudere peuters. Voor de baby's zijn er boxen en wipstoeltjes om rustig in te liggen en is er natuurlijk ook speelgoed. Tijdens ons tafelmoment eten we een biscuitje en drinken we ranja. Voor de onkostenvergoeding staat er een collectebusje waar u een vrijwillige bijdrage in mag doen.

Voor vragen of opmerkingen, mail naar kinderoppas@hervormdegemeente-tharden.nl

Club de Parel

*Kinderen van groep 3 & 4
Om de week op woensdagmiddag van 13.30-15.00 uur,
Zaal 3
Startdatum: 25 september 2019*

Zit jij in groep 3/4? Dan is dit iets voor jou! We luisteren naar een Bijbelverhaal, bidden en zingen samen. Daarna is er tijd voor een leuke activiteit. Bv. knutselen, een spelletje doen of lekker naar buiten. We geven aandacht aan de christelijke feestdagen. Neem ook gezellig een vriendje of vriendinnetje mee. Iedereen is welkom. Kom je ook om er samen een gezellige middag van te maken?

Groeten van de leiding, Tina, Gerda, Martha

Houd jij ook van mooie verhalen, zingen, knutselen en een spel of quiz spelen? Wil je meer weten van Jezus. En zit je op de basisschool? Kom dan naar zondagsschool "Ruth". Ben je nog nooit geweest, maar ben je nieuwsgierig geworden? We vinden het leuk als je komt!

Groeten van de leiding

Club 'De Regenboog'

*Kinderen van groep 5 t/m 8
Woensdagavond 18.45 - 20.00 uur, Jeugdzolder
Startdatum: 25 september 2019*

Kom jij ook vanaf woensdag 25 september naar de Regenboog club avonden? Wij beginnen om 18.45 uur met bidden, zingen en het lezen van een Bijbelverhaal. Aansluitend gaan wij in twee groepen een leuke activiteit doen: spellen, speurtochten, knutselwerkjes of... het is een verrassing. Om 20.00 uur is jammer genoeg de avond weer voorbij, maar de Regenboog club is er iedere week. Kom jij ook?! Neem gerust je vriendjes en/of vriendinnetjes mee!

Groeten, de leiding van club 'De Regenboog',
Mylène, Anja, Corina, Jan, Malu, Albert, Mariëlle en Gerda

TieNerClub IMPACT

*Jongeren 12-15 jaar
Om de week op zaterdagavond 20.00 uur, Jeugdzolder
Startdatum: 5 oktober*

TieNerClub 'IMPACT' is een dynamische club voor tieners van 12-15 jaar, die jullie op een speelse wijze laat kennismaken met het christelijk geloof. We ondernemen allerlei leuke, gezellige maar ook serieuze dingen. Als leiding van TieNerClub 'IMPACT' kijken we uit naar een nieuw seizoen en hopen natuurlijk nieuwe tieners te ontmoeten! Kom je ook? Je bent van harte welkom! Volg onze berichten in de Elimbode of op de website.

'n Groet namens TieNerClub 'IMPACT'
Bianca, Gerrit-Jan, Jacelene, Ludwin, Marjke en Janet

Pitstop

*Voor alle jongeren vanaf 15 jaar
Een keer per drie weken op zondagmiddag
Van 16.00 - 18.00 uur Jeugdzolder
Startdatum: 29 september 2019*

Ben jij 15+ en wil je samen met andere jongeren nadenken over het geloof op een gezellige maar toch leerzame manier? Kom dan een keer op zondagmiddag langs (datums vind je op de Elm-website). De onderwerpen die wij behandelen kunnen zelf opgegeven worden, hierdoor heb je iedere middag een eigen inbreng. Wij sluiten onze middag altijd af door samen te eten en samen (vrijwillig) naar de kerk te gaan. Tot gauw! En eh, neem je vrienden mee!

Groeten, Jan, Marieke, Jetty, Fabienne, Laurens-Jan

Catechisatie

*Voor alle jongeren vanaf 12 jaar
Elke maandagavond, Grote Zaal
Startdatum: 23 september 2019*

Op maandag 23 september begint het nieuwe seizoen catechisatie. Je bent iedere maandagavond van harte welkom. We komen samen in drie groepen. Ben jij 12 of 13 dan wordt je op maandagavond om 18.30 uur in Elm verwacht. We gaan dit seizoen met de methode 'On Track' aan de slag. Ben jij 14 of 15 dan wordt je om 19.15 uur verwacht. De methode 'Leer en Leef (onderbouw)' gaan we gebruiken. Jongeren van 16 jaar en ouder worden om 20.15 uur verwacht. Hier gebruiken we 'Leef en leef' (bovenbouw).

Persoonlijke uitnodigingen worden verspreid onder de jeugd! Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Post.